

ד"ר שירלי גזית - מדריכה מקצועית ראשית לגידול ירקות בשטח פתוח, גד"ש והגנת הצומח, בארגון לחקלאות אורגנית בישראל



עץ אבוקדו עתיק, גמלה בליבי ההחלטה שכך אבלה את חיי החלטתי ללמוד חקלאות ללא ידיעה לאן תובילני הדרך ואם אוכל להתפרנס ממנה, אך מאז ועד היום אני הולכת אחרי הלב ועד כה מודה מאוד כי צלחה דרכי.

הפקולטה לחקלאות הייתה לי בית חם במשך שנים רבות. במקביל הצטרפתי למנהל המחקר החקלאי בבית דגן כמהנדסת מחקר ודבוראית. הקמתי וניהלתי מכוורת עצמאית, נסעתי מספר פעמים ללימודים בארה"ב במסגרת עבודתי כדבוראית

בוגרת תואר ראשון במדעי הצמח ותואר דוקטור במסלול ישיה, בביולוגיה מולקולרית וגנטיקה בפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.

מדריכה ארצית בארגון מזה כשש שנים; מלווה חקלאים אורגניים במשקים משפחתיים (בודדים, מושביים) ומאורגנים (קיבוציים). לתפסתי החקלאות האורגנית מובילה כיום את הממשקים תומכי הסביבה בארץ ובעולם.

אני מחוברת מאוד לטבע ולשטחים הפתוחים, מאמינה גדולה במטרה ובדרך- הנגשת מזון בריא ואיכותי לאוכלוסייה בישראל, תוך שימור הסביבה הטבעית לדורות הבאים. בעבודתי אני מדריכת שטח, מציגה תפיסות חדשות ומידע ממוסדות מחקר ומקורות נוספים לחקלאים הישראלים. בנוסף, בוחנת בשיתוף עם החקלאים, פתרונות לסוגיות ואתגרים בגידול האורגני.

מרצה בפקולטה לחקלאות בקורס העוסק בסוגיות מדעיות בחקלאות האורגנית. מרצה במוסדות נוספים על ממשקי חקלאות ברת קיימא. כותבת בעיתונים מקצועיים בארץ ובעולם בנושאי חקלאות אורגנית וחקלאות ברת קיימא.

גדלתי באשדוד בסביבה עירונית לכאורה, כי בשנות ה-80 המקום בו גדלתי היה כהתיישבות ראשונים באמצע הדיונות. את מרבית הזמן ביליתי בחוץ, חוקרת את הסביבה ומגייסת את ילדי השכונה להרפתקאות שונות, הרבה ים.. (זוכרת את עצמי מדלגת יחפה בין כתמי צל על אספלט חם, מהבית לחוף הים) ומשחקים בארגז חול ענק, את בית הספר כילדה - עם "קוצים בישבן" שלא מפסיקה לפטפט - צלחתי בהצלחה רק בזכות היכולות שפיתחתי "ללכת בתלם" אך לקפוץ לביקורים תכופים ב"צדי הדרך".

אחרי השירות הצבאי המשכתי לחקלאות, התגוררתי ועבדתי בקיבוצים שונים ברפת ובמטעים ובצהרי יום על פיצול גוע

ירוקים, משמרי סביבה. כמלווה את גידולי הירקות האורגניים וגידולי השדה בכל נושאי הגידול, **חשוב לי ליישם טכנולוגיות של חקלאות מתקדמת ומדייקת** כדי לייעל את השימוש במשאבים, לחסוך בהוצאות הייצור ולקדם את החקלאות האורגנית יחד עם הצוות המסור בארגון לחקלאות אורגנית. יש לזכור כי, בעידן בו אנו חיים עומדות בפנינו החלטות הרות גורל: אם לשים למטרה את ההתפתחות הטכנולוגית או להשתמש בה כעזר וככלי להתפתחות **תרבותית, מוסרית ובהמשך לכך חקלאית, התומכת באהבת אדם ושימור הסביבה**. מבחינתי בחירה בחקלאות האורגנית ובקידומה, היא בחירה באפשרות השנייה.

אני אם גאה לשני ילדים נפלאים דביר ויערה ומלבד היותי עוסקת במה שאני אוהבת - אני גם חובבת טיולים, ספורט אתגרי, חקר מערות, רכיבה על סוסים וכל דבר שמעלה את האדרנלין בדם. גם שלוה ונחת מדי פעם...

ובמסגרת מחקר משותף עם משרד החקלאות האמריקאי בתואר השלישי, שעסק בכנימת עש הטבק - מזיק חקלאי חשוב בגידולים רבים.

עם סיום הדוקטורט החלטתי ל"חזור לשדה" ועבדתי בהדרכה חקלאית ובפיקוח מזיקים. הצעה של חבר לנסות משהו חדש, הובילה אותי אל החקלאות האורגנית ופתחה בפני עולם שלם, מאתגר ומרתק. כמי שהגיעה מחקלאות קונבנציונאלית עם דגש בנושא טיפול במזיקים ובמחלות, תחילת דרכי בעולם האורגני לוותה בפליאה רבה! הכרתי חקלאים מצוינים שגידלו גידולים מגוונים ביבולים ובאיכויות מרשימים ללא שימוש בכימיקלים ודשנים סינטטיים. חלקם גם סרבו בתוקף לטפל נגד מזיקים ומחלות כלל... ולהפתעתי הרבה ולשמחת צרכני התוצרת שלהם, קיבלו יכול מצוין.

בראייה עתידית ולתפיסתי, על רקע מדיניות האיחוד האירופי וה-OECD, אין מנוס ממעבר הדרגתי לממשקים חקלאיים